

# OuderKindWeekend

Weten jouw ouders eigenlijk wel wat het inhoudt om een gids te zijn? Nee? Nou, na het weekend van **20, 21 en 22 september** dus echt wel! Tijdens dit weekend ga jij samen met (maar ook tegen!) één van je ouders de dingen doen die we op kamp en weekenden altijd doen! Tenten opzetten, keukens bouwen, enzovoorts..

We blijven lekker dicht bij huis, namelijk op **de Klim**. We openen het weekend **vrijdagavond om 20:00**, dus zorg ervoor dat jullie dan aanwezig zijn. Zondag om 15:00 sluiten we het OuderKindWeekend gezamenlijk af. **Vergeet niet** om per mail even door te geven wie met jou meekomt? (de naam + moeder/vader/anders van..)

Tot dan!

De gidsenstaf

## Vragen?

**'Geen van mijn ouders kunnen dat weekend!'**

-> heb je dan geen stoere broer, zus, oom, tante?

**'Wat gaan allemaal we doen?'**

-> vertellen we dat ooit dan?

Andere vragen? [gidsen.suo@gmail.com](mailto:gidsen.suo@gmail.com)

## Niet vergeten!

- Slaapspullen
- Knuffel
- Regenkleding
- Toiletspullen
- Zaklamp

