

Paklijst

Wat neemt een Viking mee als hij een grote tocht over zee gaat maken? Hieronder een lijst met benodigdheden.

Het is belangrijk dat u één **plunjebaal** meeneemt, die zichtbaar ingekerfd is met de naam van de Viking en de groepering (Gidsen). Slaapzak en/of matje kunnen aan de tas gebonden worden, ook met een duidelijk label. Verder is het niet toegestaan om bagage in een vuilniszak of boodschappentas te doen, de kans is aanwezig dat het als afval wordt beschouwd en wordt weggegooid.

- 1x brood en 1x drinken (handbagage)
- Adressen voor kaarten
- Boek (handbagage)
- Deet of een ander sterk antimuggenspul
- Eruitje met naam erop voor waardevolle spullen (geld, sleutels, mobiel, medicijnen etcetera)
- Flesje voor water
- Fiets in goede staat (met werkende remmen en voor- en achterlicht, zonder kratje/mandje)
- Goed humeur
- Handdoeken
- Jas
- Kampboekje
- Kampspullen (aankleding)
- Korte broeken
- Lange broeken
- Lege jampotjes
- Luchtbed + pomp of een matje
- Maandverband of tampons
- Mobiel + Oplader (alleen geldig voor rondleidsters)
- Medicijnen + Bijsluiters (indien nodig)
- Ondergoed
- Oude Theedoeken
- Paspoort of IDkaart
- Pen + Papier
- Pyjama
- Regenkleding
- Rugzak (voor handbagage)
- Slaapzak
- Sokken (altijd meer dan je nodig denkt te hebben!)
- Spelletjes (handbagage)
- Sportkleding
- Sportschoenen
- Stevige wandelschoenen (in totaal dus twee keer schoenen!)
- T-shirts
- Tas voor vuile was
- Teddybeer
- Themakleding (aan bij vertrek)
- Toiletspullen
- Truien
- Uniform
- Washandjes
- Zakgeld (max. 10 euro)
- Zaklamp + batterijen
- Zonnebril
- Zonnebrand
- Zwemkleding

Informatie voor de thuisblijvers

De achterblijvers in de Vikingdorpen kunnen contact houden met de strijdende Vikingen. Dit kan door post te versturen naar het volgende adres. De Goden zorgen dan dat de post bij de Vikingen terecht komt.

De Goden en Vikingleiding vinden het trouwens ook heel leuk om (goden vererende) kaartjes te ontvangen!

ADRES

[Naam], Gidsen, Scouting Utrecht Oost
p.a. Scoutinglabelterrein Het Spelderholt

Koudebergweg 56

7351 TJ Hoenderloo

In geval van nood kunt u ons bereiken door het volgende nummer te bellen:

John van Hattum (óúbáás/Odin)

0622466582

Wij nemen dagelijks contact met hem op.

Wij gaan er van uit dat de gidsen WA-verzekerd zijn. Ook gaan wij er van uit dat de medische gegevens die wij hebben van de gidsen correct zijn.

Bij terugkomst op de Klim moet de vrachtwagen nog worden uitgeruimd en de Klim nog worden ingeruimd. De gidsen mogen pas weg als dit volledig is afgerond. Hulp van ouders wordt daarom zeer op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,

De gidsenstaf



Dit kampboekje is mede mogelijk gemaakt door Drukkerij Badoux.

VIKINGEN GIDSEN ZOMERKAMP 2014



Hej! Skággfami!

Onze grote machtige Thor is zijn hamer Mjólnir verloren! Zonder Mjólnir zal onze Thor zo machtig niet zijn en zullen onze mensenvolken niet beschermd worden.

De godin Freya komt naar de aarde om de grote strijdende volken van Midgard tot hulp te roepen. Zij heeft voor u al Hicky de Viking en Brynhild als machtige Vikingstrijders aangewezen. Zij zullen u leiden in de grote zoektocht naar Mjólnir.

Volken van Midgard, verzamel uw krachten en uw schepen, want een grote oversteek zullen wij maken om Mjólnir te heroveren!



Brynhild is een strijdster die zelfs in het Germaanse rijk bekend staat als een vechtlustige harde werker. Ondanks haar drukke leven heeft ze de tijd genomen om ons te helpen in de zoektocht naar Mjólnir. Ze heeft een behoorlijke dosis medische kennis in huis, dus zal zorgen dat alle Vikingen heelhuids thuis komen!

De jonge Wicky komt een beetje vrouwelijk over, maar zelf de sterkste man volgt zijn slimme ideeën op.

Want Wicky mag dan jong, vrouwelijk en klein van stuk zijn: hij is slim als een vos en slim als een uil, waardoor hij iedere veldslag als winnaar uit de bus komt!

De tolk van de goden kan praten met alle volkeren. Zijn zachtmoedige karakter maakt dat hij bij iedereen in de smaak valt. Maar let op: deze goedzak weet je op slinkse wijze en met geslepen tong om te praten en zet alles met gemak naar zijn hand!

Freya furieus en zijn de rapen nog niet gaar! Rilig haar niet tegen je in het harnas, want dan wordt als een moederkloek over deze touwtjes waken. Deze gepantserde moedergodin maakt altijd over haar onderdanen en is bereid om voor jou een strijdbijlde op te pakken. Ze heeft graag de touwtjes in handen en kan Thor bedondert graag de boel met zijn flauwe woord-

spijkers met koppens als hij koffie heeft gedronken. Zonder Mjólnir is Thor onthand, wat het timmerwerk er niet makkelijker op maakt!

Thor bedondert graag de boel met zijn flauwe woord-

grappen en zijn eigen lach hoor je vaak het hardste

buideren. Hij is snel als de bliksem, maar hamert alleen

Thor (Tim)

1. Tijdens de tocht op zee zijn alle Vikingen verplicht om een **etui** mee te brengen, met daarop uw naam vermeld. Hierin kunt u alle waardevolle attributen veilig bewaren. **Dit etui wordt ingeleverd bij de Goden en Vikingleiders**, opdat de Goden kunnen waken over de schatten van de Vikingen.
2. De Langbaarden worden verzocht één mobiel, met voldoende beltegoed, opgeladen batterij en oplader mee te nemen. Deze zullen echter wel worden ingenomen tijdens de overtocht. Voor andere Vikingen is het meebrengen van een **mobiel niet toegestaan**.
3. Vikingen die **medicijnen** gebruiken kunnen deze **inleveren bij de Goden en de Vikingleiding**. Echter, wanneer de Viking hier zelf de verantwoordelijkheid over wil nemen dan staan wij het eigen deelkijkheid over wil nemen dan staan wij het eigen beheer van medicijnen toe.
4. Het is voor de Vikingen toegestaan om **10 euro aan gouden en zilveren munten** mee te nemen. Meer dan dit is overbodig, de overtocht zal volledig door de Goden en Vikingleiding worden verzorgd.
5. Het is **niet toegestaan om walkie-talkies of dergelijke apparaten mee te nemen** tijdens de overtocht. De Goden communiceren via deze middelen met de Vikingleiding en willen hun strategieën zonder achtergrondruis kunnen voorbereiden.
6. **Alcoholhoudende of oppeppende dranken meenemen of nuttigen is verboden** tijdens de overtocht. Voorbeelden van dit type dranken zijn: koffie, Red Bull, bier, Brezzer, etcetera. Daarnaast is het gebruik van rookwaar ook ten strengste verboden. Schadelijke klimken is gezellig, maar tijdens de overtocht is het belangrijk dat alle Vikingen in oprechte staat van paraatheid staan!
7. **Bij eenmaal fluiten:** Langbaarden naar het Godenschip.
8. **Bij tweemaal fluiten:** Langbaarden en Driedagenbaarden naar het Godenschip.
9. **Bij driemaal fluiten:** Alle Vikingen naar het Godenschip.
10. **Bij viermaal fluiten:** Føeråggæren (rantsoen ophalen) bij het Godenschip.
11. **Bij vijfmaal fluiten:** Alle Vikingen staan paraat, de Goden zullen hen weldra tot zich roepen.
12. **Bij zes of meermalen fluiten:** Alle Vikingen met hoge spoed verzamelen bij de boeg van het Godenschip, er is een noodsituatie!
13. Alle Vikingen wordt geadviseerd zo min mogelijk waardevolle attributen mee te nemen bij het ten strijde trekken. Men loopt immers risico dat eigen domein worden geplunderd door vijandige troepen, ze verloren raken op zee of dat ze waterschade oplopen. Het meenemen van een mp3-speler o.i.d. is volledig op eigen risico. Het is niet toegestaan om een pinpas mee te brengen.

Réglés

Op zee gelden de volgende regels:

V1K1NGEN G1DSEN ZOMERKAMP 2014

Inladen vrachtwagen:

Vrijdag 18 juli, 18.30 uur

Meebrengen: bagage + fiets
(zonder mand/krat)

Vertrek:

Zaterdag 19 juli, 9.30 uur

Locatie: Parkeerplaats Wilhelminapark

Thuiskomst:

Zaterdag 26 juli, ±12.00 uur

Locatie: De Klim



Apelsinskäggs

Løttæ (Langbaard)

Júliá (Driedagenbaard)

Ævá

Lúcá

Jøliæn

Míæk

Røttškäggs

Måj (Langbaard)

Fíæn (Driedagenbaard)

Fløør W

Íris

Æví

Æulskäggs

Lísá (Langbaard)

Fløør H (Driedagenbaard)

Bírgít

Æsthær

Júlæ

Kátínká

Blaaskäggs

Káylá (Langbaard)

Nøørtjæ (Driedagenbaard)

Måås

Måúræn