

Waterweekend 2016



Beste gidsen en verkenners,

Dit jaar is het weer tijd voor een *extra* weekend met de verkenners en gidsen: **het waterweekend!**

Tijdens dit weekend gaan we met bootjes naar een eiland op de Vinkeveense plassen, waar we het hele weekend kamperen en heel veel zwemmen!

Het weekend is van **vrijdag 16 tot zondag 18 september**.

We verwachten jullie vrijdagavond om **18:00 uur** op de Klim (zorg dat je dan al gegeten hebt). Zondag zijn we ongeveer om 16:00 uur terug. Er moet dan wel nog wat opgeruimd worden, dus we denken dat je **rond 17:00 uur** naar huis kan.

We zijn nog op zoek naar rijdende ouders die willen helpen met het halen en brengen van de gidsen en verkenners. We horen het graag als je heen en/of terug kan rijden en zullen hierover nog contact opnemen.

Indien het niet lukt om naar het weekend te komen, horen we dit het liefst zo snel mogelijk. Dan weten we hoeveel ouders we nodig hebben om te rijden en hoeveel boodschappen we moeten doen! 😊

Paklijst:

- 4x broodmaaltijd (neem liever te veel eten mee dan te weinig)
- Dikke trui(en)
- Extra paar schoenen
- Extra kleding (voor als ze nat worden)
- Genoeg droge (bad)handdoeken
- Goed humeur
- **Regenkleding!**
- Slaapspullen
- Toiletpullen
- Waterflesje
- Zaklamp
- Zonnebrand
- Zwemkleding

Eventueel:

- Rubber opblaasboot/peddels/opblaaskrokodil/zwembandjes

We hebben er zin in!
Tot dan,

De verkenner- en gidsenstaf

