

BATTLE OF THE DYNASTIES
GIDSEN CHINAKAMP 2017

朝

A red-tinted photograph of the Great Wall of China winding across a mountainous landscape with mist. The Chinese character '朝' (Chao) is overlaid in the bottom left corner.

GEACHTE AFSTAMMELINGEN VAN DE OEROUDE DYNASTIEËN DIE CHINA GROOT HEBBEN GEMAAKT.

Bij deze een oproep aan u om ons grote rijk te redden. Grote politieke veranderingen hebben geleid tot chaos in de wereld: Donald Trump is de nieuwe president van de Verenigde Staten, Groot Brittanië vertrekt uit de Europese Unie, Nederland krijgt het maar niet voor elkaar om een meerderheidskabinet te formeren. Nu is dus ook China aan de beurt. Zoals jullie allemaal weten is de regering van de Volksrepubliek China gevallen, de uitlopers van het communisme hebben gefaald. We zullen weer terug moeten naar de oeroude kennis en rituelen die we in de lange geschiedenis van ons land hebben opgebouwd.

Omdat de communisten de banden met onze laatste keizer iets te hard hebben doorgesneden, zijn er helaas geen afstammelingen meer van onze laatste Dynastie. Wij hebben daarom besloten om van alle grote Dynastieën die China gekend heeft de nazaten uit te nodigen. Ter verdediging van ons mooie land willen we de Chinese muur opnieuw op gaan bouwen, hiervoor hebben we jullie hulp nodig. De familie die de Chinese muur het beste in haar oude glorie weet te herstellen zal een nieuwe keizer mogen kronen.

Help ons China weer grOot te maken!

Hoogachtend,

CHINA T.O.W.N. (transnationale organisatie wederopbouw naties)



DE VOOROUDERS

In het oude China was het de normaalste zaak van de wereld om de Voorouders om advies te vragen. De Voorouders moesten goed verzorgd worden, hadden hun eigen huizen (Citang) en kregen eten, drinken en luxegoederen om het leven na de dood zo aangenaam mogelijk te maken. In ruil daarvoor waren ze wijze raadgevers en boden ze ondersteuning bij het maken van moeilijke keuzes. Bij de opkomst van het communisme zijn de Voorouders in de vergetelheid geraakt, en dit vinden ze alles behalve leuk. Stel je voor dat je opeens een oneindig leven achter de geraniums moet doorbrengen, met niemand die je een bezoekje komt brengen en even een babbeltje met je maakt!

Gelukkig zijn de Voorouders meer dan bereid om de oude Dynastieën te helpen met de wederopbouw van het oude China. Mits ze goed verzorgd worden en genoeg aandacht krijgen, zullen ze jullie helpen om China weer groot te maken!

Uiteraard is het handig om te weten bij welke Voorouder je terecht kan voor advies:

Xian (Geluk) Jan: Xian weet als de beste hoe je een Citang moet bouwen en is altijd op de hoogte van de nieuwste Chinese bouwstijlen. Voor vragen over je keuken, tent of onderdeel van de muur moet je bij onze Bouwmeester zijn!

Yong Xue (Dapper, Sneeuw) Lotte & Yu Jia (Heelal, Schoonheid) Julia: De jonkies onder de Voorouders. De oudere Voorouders nemen ze nog niet zo serieus, want hoelang zijn ze nu al dood? Maar stiekem weten ze meer over het leven als erfgenaam van een Dynastie dan de bejaarde Voorouders!

Mei Huan (Mooi met Vreugde) Mirjam: Deze enthousiaste Voorouder is nog behoorlijk energiek voor een dode. In de Citang wachten tot iemand om raad vraagt is niets voor haar, ze is liever Triomfantelijk ergens een festival aan het bouwen. Energie nodig? Kom het bij Mei Huan halen!

Yin Nuo Wen (Zilver, Stijl, Verfijnd) Yvonne: Deze Voorouder is nooit uitgeleerd, op dit moment is ze zich aan het verdiepen in de nieuwste knooptechnieken. Haar leergierigheid is aanstekelijk, leer samen de beste muur te bouwen!

Xia Ya (Gloed van de zonsopkomst, Elegante) Sarah: De naam van deze Voorouder staat voor creativiteit. Xia Ya bekijkt alles net als de gloed van de zonsopkomst: als een nieuwe dag. Vraag haar om raad als je wel een frisse, creatieve blik kunt gebruiken!

Fu Da Jingyi (Rijk, Intelligent, Vreugde) Frederieke: Deze wijze Voorouder is een van de meest ervaren Voorouders, zelf ooit Erfgenaam geweest en nu al een paar eeuwen onder de doden. Kom naar haar voor Wijsheid!

An Niu Jia (Vrede, Jonge vrouw, Schoonheid) Annika: An Niu Jia mag dan de naam hebben van een jonge vrouw die vrede brengt, ze is al een tijdje dood en behoorlijk strijdlustig. Kom bij haar langs als je de laatste vechttechnieken wil weten!

DE DYNASTIEËN

Tang Dynastie (618-907)

Iris - Nestor

Sophia - Senior

Lara - Junior

Mikaela - Benjamin



Ming Dynastie (1368-1644)

Floor - Nestor

Sien - Senior

Noa - Junior

Eleonora - Benjamin



Yuan Dynastie (1234-1368)

Miek - Nestor

Gioya - Senior

Astrid - Junior

Lisa - Benjamin



Qing Dynastie (1644-1912)

Sanne - Nestor

Anne - Senior

Eva - Junior

Pijke - Benjamin



REGELS IN PEKING EN DE VERBODEN STAD

In Peking en de Verboden Stad gelden de volgende regels:

1. De Voorouders leiden de Dynastieën, luister dus goed naar de aanwijzingen die zij geven!
2. Het is niet toegestaan om Peking zonder toestemming te verlaten, de Voorouders willen namelijk graag weten waar de Dynastieën zich bevinden.
3. Tijdens de bouw van de muur is het de bedoeling dat je als erfgenaam in perfecte conditie bent. Dus verwachten wij dat je 's avonds bij je Dynastie blijft.
4. De Verboden Stad is niet toegankelijk voor de Dynastieën, tenzij er toestemming is verleend door de Voorouders. Dit kan verkregen worden door even aan te bellen bij de toegangspoort van de Verboden Stad.
5. De Voorouders hanteren een systeem van fluitsignalen, om de Dynastieën te signaleren. Zorg dat je deze fluitsignalen uit het hoofd kent:
 - **Bij eenmaal fluiten:** Nestors naar de Verboden Stad.
 - **Bij tweemaal fluiten:** Nestors en Senioren naar de Verboden Stad.
 - **Bij driemaal fluiten:** Alle Erfgenamen naar de Verboden Stad.
 - **Bij viermaal fluiten:** Foerageren (ophalen van de maaltijd) bij de Verboden Stad.
 - **Bij vijfmaal fluiten:** Alle Erfgenamen staan klaar, de Voorouders zullen hen snel laten verzamelen.
 - **Bij zes of meermalen fluiten:** Alle Erfgenamen met hoge spoed verzamelen bij de toegangspoort van de Verboden Stad, er is een noodsituatie!
6. Alle Erfgenamen wordt geadviseerd **zo min mogelijk waardevolle spullen mee te nemen**. Men loopt immers risico dat eigendommen worden gestolen, dat ze verloren raken tijdens het bouwen van de muur of dat ze beschadigd raken. Het meenemen van een mp3-speler o.i.d. is volledig op eigen risico. Het is niet toegestaan om een pinpas mee te brengen.



7. Alle Erfgenamen zijn verplicht om een etui of toilettas mee te brengen, met daarop je naam vermeld. Hierin kun je alle waardevolle spullen veilig bewaren. **Dit etui wordt ingeleverd bij de Voorouders in de Verboden Stad.**
8. De Nestors worden verzocht één mobiel, met voldoende beltegoed, opgeladen batterij en oplader mee te nemen. Deze zullen echter wel worden ingenomen bij het betreden van Peking. Voor andere Erfgenamen is het meebrengen van een **mobiel niet toegestaan.**
9. Erfgenamen die **medicijnen** gebruiken kunnen deze **inleveren bij de Voorouders.** Echter, wanneer de Erfgenaam hier zelf de verantwoordelijkheid over wil nemen dan staan wij het eigen beheer van medicijnen toe.
10. Het is voor de Erfgenamen toegestaan om **10 euro cash** mee te nemen. Meer dan dit is overbodig, het verblijf zal volledig door de Voorouders worden verzorgd.
11. **Het is niet toegestaan om walkie-talkies of dergelijke apparaten mee te nemen** tijdens het verblijf in de stad Peking. De Voorouders communiceren via deze (en andere) middelen en kunnen communicatieruis niet gebruiken.
12. **Alcoholhoudende of oppeppende dranken meenemen of nuttigen is verboden in Peking.** Voorbeelden van dit type dranken zijn: koffie, Red Bull, Bier, Breezer, etcetera. Daarnaast is het gebruiken van rookwaar ook ten strengste verboden. We hebben een heldere nieuwe Keizer nodig!

PRAKTISCH

Inladen vrachtwagen: Vrijdag 7 juli, 18.30 uur
Meebrengen: bagage + fiets (zonder mand/krat voorop)
Vertrek: Zaterdag 8 juli, 10.00 uur
Aanwezig: Uiterlijk 9.30 uur
Locatie: Parkeerplaats Wilhelminapark
Thuiskomst: Zaterdag 15 juli, ±12.00 uur
Locatie: De Klim

INFORMATIE VOOR DE THUISBLIJVERS

De Dynastieën zijn natuurlijk groter dan de vier Erfgenamen die uitgenodigd zijn om verder te bouwen aan de muur. De overige familie kan contact houden met de Erfgenamen. Dit kan door post te versturen naar het volgende adres. De Voorouders zorgen dan dat de post bij de Erfgenamen terecht komt. De Voorouders vinden het trouwens ook heel leuk om kaartjes te ontvangen!

ADRES

[Naam], Gidsen, Scouting Utrecht Oost
p.a. Scouting Buitencentrum Beundersveld
Torendijk 21
7554 SX Hengelo

In geval van nood kunt u ons bereiken door het volgende nummer te bellen:

John van Hattum
0622466582

Wij nemen dagelijks contact met hem op.

Wij gaan ervanuit dat de gidsen WA-verzekerd zijn. Ook gaan wij ervanuit dat de medische gegevens die wij hebben van de gidsen correct zijn.

Bij terugkomst op de Klim moet de vrachtwagen nog worden uitgeruimd en de Klim nog worden ingeruimd. De gidsen mogen pas weg als dit volledig is afgerond. Hulp van ouders wordt daarom zeer op prijs gesteld!

Met vriendelijke groet,
De gidsenstaf

Dit kampboekje is mede mogelijk gemaakt door Drukkerij Badoux.

PAKLIJST

Wat neemt een Erfgenaam mee wanneer hij een Chinese muur gaat bouwen en de nieuwe Keizer wil worden? Hieronder een lijst met benodigdheden om een week in Peking te overleven.

Het is belangrijk dat u **één tas** meeneemt, die zichtbaar gelabeld is met de naam van de Erfgenaam en de groepering (Gidsen). Slaapzak en/of matje ook met een duidelijk label, maar het liefst gewoon in de tas erbij. Verder is het niet toegestaan om bagage in een vuilniszak of boodschappentas te doen, de kans is aanwezig dat het als afval wordt beschouwd en wordt weggegooid.

- 1x brood en 1x drinken (handbagage)
- Adressen voor kaarten
- Boek (handbagage)
- DEET of een ander sterk antimuggenspul
- Etuitje/Toilettasje met naam erop voor waardevolle spullen (geld, sleutels, mobiel, medicijnen et cetera)
- Flesje voor water
- Fiets in goede staat (met werkende remmen en voor- en achterlicht, kratje/ mandje gedemonteerd)
- Goed humeur
- Handdoeken
- Jas
- Kampboekje
- Kamppullen (aankleding)
- Keukenspullen (afspreken met je ronde)
- Korte broeken
- Lange broeken
- Lege jampotjes
- Luchtbed + pomp of een matje
- Maandverband of tampons
- Mobiel + Oplader (alleen geldig voor rondleidsters)
- Medicijnen + Bijsluiters (indien nodig)
- Ondergoed
- Oude Theedoeken
- Paspoort of IDkaart
- Pen + Papier
- Pyjama
- Regenkleding
- Rugzak (voor handbagage)
- Slaapzak
- Sokken (altijd meer dan je nodig denkt te hebben!)
- Spelletjes (handbagage)
- Sportkleding
- Sportschoenen
- Stevige wandelschoenen (in totaal dus twee keer schoenen!)
- Themakleding (aan bij vertrek)
- T-shirts
- T-shirt in de kleur van je ronde zonder opdruk
- Tas voor vuile was
- Teddybeer
- Toiletspullen
- Truien
- Uniform
- Washandjes
- Zakgeld (max. 10 euro)
- Zaklamp + batterijen
- Zonnebril
- Zonnebrand
- Zwemkleding

卓