

Beste Gidsen en Verkenners,

Met Pinksteren is het weer tijd voor een mooi pinksterweekend!

Dit weekeinde is een mooi voorproefje voor zomerkamp. We gaan kamperen in onze patrouilles/rondes, diverse spellen spelen, zelf koken, jullie knooptechnieken goed op de proef stellen, bij het kampvuur uitrusten en natuurlijk ook luieren in de zon (als we geluk hebben)!

We verzamelen zaterdag 19 mei om 9:30 uur op de Klim. Dan fietsen we naar een zeer geheime locatie. Op maandag 21 mei fietsen we weer terug en als we klaar zijn met opruimen (dat zal waarschijnlijk rond 16:00 uur zijn) kan je weer naar huis.

De bagage wordt met de auto gebracht, dus fietstassen zijn niet nodig. Zorg er wel voor dat je een rugzak met iets te eten en te drinken bij je hebt voor de fietstocht naar het terrein toe.



Wat neem je mee:

- Fiets (in goede staat, met verlichting)
- Slaaspullen
- Toiletspullen
- Zaklamp
- Schone kleding
- Zwemkleding
- Handdoek
- iets te lezen of doen voor jezelf/klein spelletje

- 2x Theedoek

In je handbagage:

- 1x brood
- 1x waterfles/bidon
- Regenkleding
- Zonnebrand en petje

Als je nog vragen hebt, laat het vooral weten!
Wij hebben er alvast veel zin in 😊!

Tot dan,

De verkenner- en gidsenstaf

