



*Vive la
révolution!*

*Verkenner- en Gidsenkamp,
Zutendaal 2018*

[Paris, 20 juni 1789]

*Weg met de koning, weg met het ancien regime!
Vive la révolution!*

Frankrijk en Parijs gaan door roerige tijden. De staatskas is leeg, er gaan livres uit maar er komt niets terug. Terwijl de Derde Stand, het gewone volk, belastingverhoging na belastingverhoging krijgt, spendeert Koning Nélis XVI livres alsof hij de loterij gewonnen heeft. En dan is er ook nog eens geen eten om alle hongerige monden te voeden, terwijl Koningin Marikiki-Antoinette zich tegoed doet aan alles waar zij maar trek in heeft!

Onze pogingen om als Derde Stand iets meer zeggenschap te krijgen over de situatie lopen steeds op niets uit. De Koning beroept zich constant op zijn Droit Divin, goddelijk recht, hij blijft maar zeggen dat hij door God gezalfd is en dus alleen aan God verantwoording schuldig is! Wij mogen ook meedenken over beslissingen, vinden jullie niet?! Het is sowieso oneerlijk dat alleen de Derde Stand belasting moet betalen, wij zijn de 97% en verdienen het minst. De Eerste Stand en de Tweede Stand verdienen met hun 3% bijna alles! Die verdomde Geestelijken en Adelen!

Een bankroet is onvermijdelijk, de Staten-Generaal slaat nergens op. Zo'n systeem waarin wij inspraak hebben is natuurlijk prima, maar hoe komt de Koning erbij dat we met drie Standen apart moeten gaan vergaderen? We horen één verenigde vergadering te zijn! Dit betekent ook nog eens dat onze stem het nooit zal winnen, want het is altijd 2 tegen 1. Wij weigerden om nog langer ondervertegenwoordigd te zijn in de Staten-Generaal en aan het kortste eind te trekken. Daarom hebben wij op 17 juni de Assemblée Nationale opgericht. Maar die tiran van een Koning heeft direct onze eerste vergadering gesloten!

Bij deze zweren wij de Eed op de Kaatsbaan, waarin wij verklaren dat we niet uit elkaar zullen gaan tot het land een Grondwet heeft. Doen jullie mee?

Vive la France, Vive la révolution!



Het Hof

Aan het hof wonen uiteraard de Koning en zijn vrouw, de Koningin. Daarnaast wonen er van de Eerste Stand, de Geestelijken, en Tweede Stand, de Adel, ook afgevaardigden op het Louvre. Om het jullie iets gemakkelijker te maken waar in het paleis de verschillende mensen te vinden zijn hebben we het Hof verdeeld over twee zuilen: l'Aile Des Hommes (de mannezuil) en l'Aile Des Femmes (de vrouwenzuil).

l'Aile Des Hommes

Nélis XVI

Deze grote jongeman is de jongste man van de mannen. Hij is tegelijkertijd ook de koning. Hij heft belastingen zo hoog als hij wil en de burgerij moet het maar zien te betalen. Ondanks dat hij jong is, kan hij van alles. Deze koning is namelijk een muzikale aanwinst, al laat hij dat niet meteen horen. Er kon helaas geen piano meer in het paleis, desondanks zingt deze koning nog steeds als een nachtegaal! Mocht deze beschrijving je nog niet heel veel zeggen, kijk even rond en zoek naar een bos krullen. Daaronder ergens zit Nélis.

Pòlxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bonpousoirrrrrrrrrr

Deze man valt op het eerste moment eigenlijk niet zo op, zeker vergeleken met de rest van het aanwezige gezelschap. Hij staat liever een beetje op de achtergrond, met een kopje koffie in zijn hand, alles een beetje aan te kijken. Ook op de voorgrond trouwens. Hij drinkt gewoon graag koffie. Verplichte dingen heeft hij een hekel aan en als hij in een vrolijke bui is, zingt hij het liefst over blauwe vogels, huizen of bomen. Maar als je er hem naar vraagt bestaat de kans dat hij het zelf niet meer weet...

St. Bernardus Antonius Sebastiaan de la Maison

Een beer van een vent, een vent van een beer. Deze vorstelijke man leeft een royale levensstijl. Hij is alleen geen koning. Hij is namelijk monnik. Sinds hij weg is uit zijn ouderlijk klooster, is er een wereld voor hem opengestaan. Hij is verhuisd naar een mooi paleisje en houdt zich daar bezig met de gang van zaken. Hij is sindsdien ook bezig om zijn eigen sekte op te richten. Die zou zich dan bezig moeten houden met het maken en weggeven van driehoeken. Zijn plan vordert echter nog niet echt. Zelf echt moeite ervoor doet hij liever niet, want dat zou wel héél véél werk zijn...

Abram de Chaux

Abram is géén kok en wil ook niet dat je hem zo noemt. Hij is namelijk monnik. In het paleis houdt hij zich voornamelijk bezig met koken. En ook wel andere dingen hoor. Zoals eten klaar maken of taken in de keuken. Maar dus niet koken! Al vindt hij het stiekem best wel leuk om af en toe in een pan te roeren, rond te hangen in le jardin, de tuin, en stoere verhalen te vertellen. Zo staat hij bekend om zijn fabels over lepels en manen. Het gerucht gaat zelfs dat hij zijn ouderlijk klooster ermee wil ontvluchten. Let wel op, voor alles wat hij serveert, verhalen of voedsel, dien je wel eerst nog wat zout toe te voegen...



Jean de Willehm Sprout

JdW is een soort puppy. Hij rent of springt namelijk graag rondjes zonder ook maar een enkele reden. Sommigen denken dat hij zo energiek is omdat hij vlak na zijn geboorte in een pan met energydrink is gevallen, of melk. Deze vrolijke jongeman is vanaf het eerste moment van de dag startklaar en doet geen vlieg kwaad. Vooral zichzelf namelijk. Zo heeft hij in korte tijd al twee keer zijn eigen hand stukgemaakt. Iets met een ezel en een steen... Maar ja, het is dan ook een puppy...

l'Âle Des Femmes

Marikiki-Antoinette

Marikiki, in de volksmond ook wel eens liefkozend Koningin Frederique genoemd, zit op dit moment vooral met haar neus in de geschiedenisboeken. Ze heeft het de laatste tijd vaak over haar thesis. Ze kon zelfs niet mee op het jaarlijkse uitje van de adel en geestelijken naar het Louvre, omdat ze zo in die thesis verdiept zat! Het volk regeren laat ze liever aan haar man Nélis over, zolang hij haar maar flink in de watten legt en ze alles krijgt wat ze maar vraagt. Misschien maar beter ook dat ze niet zo veel trek heeft in regeren? Mensen fluisteren wel eens dat Marikiki in haar thuisland Oostenrijk met harde hand regeerde over haar onderdanen, samen met haar rechterhand Maertje von Klompf.

Yvonne Le Marchand

Yvonne is nog niet zo vastgeroest binnen de Adellijke stand als sommige van de andere leden aan het hof van Marikiki. Sinds een jaartje is het haar gelukt om zichzelf op te werken tot hofdame, en dankzij haar kennissen aan een ander adellijk hof lukt het haar goed om zich voor te doen als Tweede Stand. Dat ze eigenlijk helemaal geen Adellijke opvoeding heeft gehad is alleen voor het scherpe oog te zien, want met haar gevoel voor humor en onverwachte uitspraken weet ze alles te verhullen. Haar volkse karakter komt alleen nog af en toe aan de eettafel boven, regelmatig moeten de koks even langs La boucherie Hema omdat ze luidkeels roept dat ze behoefte heeft aan worst!

Miriam Le Meilleur Coucou

Miriam heeft zich recent verbonden aan Monsieur Coucou en mag zich sindsdien lid van de Tweede Stand noemen. Eigenlijk had ze liever lid van de Eerste Stand willen zijn, en ze heeft dan ook de opleiding tot geestelijke gedaan. Ze had zelfs het idee van een driehoeken sekte al helemaal uitgewerkt, maar kwam er toen achter dat je daarvoor een Monnik moet zijn en dat je als Non niet zoveel te zeggen had. Dan maar de macht via de Adellijke stand, dacht ze. En zo gezegd, zo gedaan! Als ontdekkingsreiziger had Miriam trouwens ook flink wat kunnen bereiken, ze weet behoorlijk wat van het reilen en zeilen op zee!

Annique Le Cadre de les Guides et les Sherpas

Al tien jaar aan het hof van de Koningin, je zou denken dat alles voor Annique een appel en een ei zou moeten zijn. Wat ze echter niet aan de grote klok hangt is dat ze er twee hofhoudingen tegelijk op nahoudt! Niet ver van het Louvre onderhoudt Annique nog een klooster vol Nonnen, ook wel les Sherpas genoemd, die allemaal de opleiding tot hofdame volgen. Er wordt ook gefluisterd dat ze een geheime relatie heeft met een zekere Tím de

Lionelle de Tronc de Team d'Assistance, maar na al die jaren wonen ze nog steeds niet samen. Gelukkig is ze wel gewend om op meerdere wielotjes te rollen, nu maar hopen dat ze de schroefjes goed heeft aangedraaid!

Jan-Baptiste de Lamarck

Jan is de vlijtigste monnik die we kennen, ervaren plantkundige en daardoor extreem bedreven in het verkrijgen van de beste producten om het koninklijk hof te voorzien van het beste voedsel. Naast koken, zijn taken als hofleverancier en zijn dagelijkse bezigheden als geestelijke, heeft hij ook nog eens de tijd gevonden om een belangrijke bijdrage te leveren aan het bouwen van de Notre Dame. Pas op, hij heeft er wel een handje van om een beetje te mopperen soms, maar als je bereid bent om je handen uit de mouwen te steken zul je zien dat Jan-Baptiste er alles aan doet om het hof tot in de puntjes te verzorgen!



De Derde Stand - het volk



In de Staten-Generaal is ook de Derde Stand vertegenwoordigd. Omdat Parijs zo'n grote stad is mogen er volksvertegenwoordigers uit iedere wijk zitting nemen in de Vergadering van de Derde Stand. Voor iedere wijk staan de représentant en représentant réservéd genoemd. Uiteraard zijn er ook reserve représentant réservés voor als de représentant een andere reservering heeft!

12e arrondissement de Paris - Reuilly

Reuilly, het 12e arrondissement de Paris, licht net rechts langs de oever van de Seine. Reuilly is een van de grotere arrondissementen van Parijs en staat bekend om zijn huisvesting van de gevangenis de Bastille. De belangrijkste bewoners van deze wijkengroep zijn Aaloe d'Aaltuiss, Jeanne Zwierre-enga, Ci-Jé Braandberge, César Prime en Tel Smíts.

Aaloe staat vooral bekend om zijn interessante kookkunsten. Zo eet hij zijn zalm het liefste rauw en ongekoekt. Jeanne, een echte scheepsjongen, vaart het liefste elke dag de Seine op en af. Het liefst vergezeld met zijn favoriete snaarinstrument. Verder zijn er nog Ci-Jé, César en Tel. Ci-Jé heeft het niet zo met de Franse burgerkleding en draagt daarom liever zijn eigen kleren. César, netjes en afwachtend, is stiekem de leider van het zootje ongeregeld. Verder lijkt Tel misschien heel rustig en een beetje schuw, maar is eigenlijk ontzettend ondeugend en dapper.

| | | |
|-------|-----------------------|------------------------------|
| Alou | – Aaloe d'Aaltuiss | <i>représentant</i> |
| Janne | – Jeanne Zwierre-enga | <i>représentant réservéd</i> |
| CJ | – Ci-Jé Braandberge | |
| Cesar | – César Prime | |
| Tijl | – Tel Smíts | |



13e arrondissement de Paris – Gobellins

Gobellins ligt net linksonder de grote rivier in Parijs. Gobellins is op het moment bekend om zijn import van Chinese producten van Ali's Expressé. In dit 13e arrondissement de Paris, wonen Raul Skoltèns, Sieme Lutèns, Sjourd de Solleinger, Syb' Ol Denbourg en Ingmaar Sá-muels.

Raul, is altijd vrolijk en heeft nooit wat te klagen. Rawl XD, zijn echte naam, is meer een denker dan een doener, wat maar al te vaak te merken is. Sieme staat trots, maar soms wat slaperig aan zijn zijde. Hij is ook de uitvinder van de menselijke spaarstand, die hij af en toe inschakelt als dat nodig is. Verder zijn Sjourd, Syb' en Ingmaar fanatieke bewoners van de wijk en houden ze maar als te graag van een beetje dollen. Sjourd is daarbij ook nog ontzettend leergierig en kent dan ook alle knopen die dagelijks gebruikt worden in de wijk. Syb' lijkt misschien heel druk, maar als je hem wat beter leert kennen is hij stiekem zo druk nog niet. Hij heeft het gewoon erg naar zijn zin. Ingmaar is de meester van de schwalbes, een uitvinding die dus eigenlijk van Franse afkomst is. De Duitse naam is dan ook door hem bedacht om pure verwarring te zaaien.



Raoul – Raul Skoltèns
Siem – Sieme Lutèns
Sjoerd – Sjourd de Solleinger
Syb – Syb'Ol Denbourg
Ingmar – Ingmaar Sá-muels

représentant
représentant réservè



14e arrondissement de Paris – Observatoire

Ten Zuiden gelegen van de Seine in Parijs ligt een prachtig park, midden in dit arrondissement, Observatoire genaamd. Niek Hengkûns, Jess Maurice, Sandèr de Bèntoum, Caspar Veld-uzèn en Bárt de la Pût zijn de trotse bewoners van dit park.

Niek, een sympathieke jongeman die graag vraagt hoe het met jou gaat op persoonlijk vlak, is met zijn blonde manen de hoofdbewoner. Gegroeid sinds oudste vks Jess, zijn rechterhand, staat graag stilletjes toe te kijken. Maar hij is stiekem nog niet zo onschuldig hoor! Sandèr, Caspar en Bárt zijn de echte harde werkers van deze wijkengroep en zorgen dat alles netjes geregeld wordt. Sandèr is graag van alles op de hoogte en wil het liefste dan ook alle inside information. Caspar, niet de grootste optimist, maar wel de grootste, koopt al zijn kleding op de groei. Het gerucht gaat zelfs dat hij zijn eigen bedrijf ermee wil beginnen. Bart is een echte praatgrage, grage prater. Daarnaast kapt de knecht van zijn knappe kapper, knapper dan zijn knappe kapper kappen kan.

Niek – Niek Hengkûns
Jesse – Jess Maurice
Sander – Sandèr de Bèntoum
Kasper – Caspar Veld-uzèn
Bart – Bárt de la Pût

représentant
représentant réservè



15e arrondissement de Paris – Vaugirard

Het 15e arrondissement de Paris draagt de naam Vaugirard. Deze wijkengroep staat bekend om zijn prachtige bruggen en andere dingen die met water te maken hebben. In al dat gedoe met water wonen Fin Wes et Ling, Sieme Rout-erdîng, Rámon Cupèr, Joseppe Kitsch, Bårt Roulquinze en Páscal Bour.

Fin is de oudste bewoner van het stel, maar daarmee is hij nog niet de meest wijze. Maar wel de oudste. Sieme, speelt graag van allerlei spellen, zolang ze maar binnen zijn. Dan zijn er nog Rámon, Joseppe, Bårt en Páscal. De eerste twee worden vooral in toom gehouden door de derde. Rámon maakt in zijn hoofd nog steeds wereldreizen uit zijn vorige leven. Joseppe voelt zich in de hoofdstad van Frankrijk nog steeds niet helemaal op zijn plek, als echte Italiaan in hart en nieren. Bårt is redelijk nieuw in de wijk, maar is al snel gesetteld en heeft het naar zijn zin. De laatste, Páscal, heeft het niet zo met de Franse keuken en gaat er een weekje tussenuit om écht eten te kunnen krijgen.

Finn – Fin Wes et Ling
Siemen – Sieme Rout-erdîng
Ramon – Rámon Cupèr
Josep – Joseppe Kitsch
Bart R. – Bårt Roulquinze
Pascal – Páscal Bour

représentant
représentant réservè



16e arrondissement de Paris – Passy

Het laatste arrondissement waar alleen mannen wonen, Passy, is de zestiende wijken-groep. Passy wordt geroemd om zijn passie en zijn hartstochtelijke bewoners. Een paar van die hartstochtelijke bewoners zijn Lucasz Sinzùk, Sheng de la Verde, Sybe Lá-mers, Jip Aríngs en Nelis Skût.

Lucasz is een glad ventje dat zijn haar elke dag bewerkt met scheerlijfnvet. Als echte padvinder weet hij namelijk dat dit het beste middel is. Sheng staat stevig naast hem op de grond en maakt geregeld verre reizen om tegen een bal te trappen, een trucje dat hij goed in zijn vingertoppen heeft.

De rest van de wijk zijn Sybe, Jip en Nelis. Sybe is van hen verreweg de relaxte. Hij hangt graag rond en hij gaat lekker mee op de flow. Jip is een beetje zijn tegenbeeld, namelijk constant in beweging. Nelis: KNOWLEDGE. 'Nuff said.

Lucasz – Lucasz Sinzùk

représentant

Sheng – Sheng de la Verde

représentant reservé

Sybe – Sybe Lá-mers

Jip – Jip Aríngs

Niels – Nelis Skût



17e arrondissement de Paris - Batignolles-Monceaux

Batignolles-Monceaux is het 17e arrondissement van Parijs en ligt in het noordwesten van de stad. In dit deel van de stad wonen veel upperclass burgers, wat we in deze tijd de gegoede burgerij noemen, maar er zijn in deze wijk ook genoeg harde werkers te vinden! Een aantal inwoners van het 17e arrondissement zijn Miek Au-Dessus Maison, Anne Avait Lui, Eva Sont Lui, Fayan Le Renard en Jildou de Geler.

Miek is het kruidenvrouwtje van de wijk, ze heeft ontzettend veel ervaring als repré-sentant. Maar ja, ze had dan ook allang naar Les Sherpas gemogen! Anne is altijd enthousiast en kijkt ontzettend uit naar alles, maar ze heeft ook al heimwee voor iets afgelopen is. Eva is zich stilletjes aan het voorbereiden om volgend jaar de leiding over te nemen van de oude garde, ze loopt zelfs stage om de kookwedstrijd gegarandeerd te winnen. Fayan en Jildou zijn nieuw in de wijk. Al lijkt Fayan nog zo lief en klein, ze heeft haar woordje klaar als ze ergens iets van vindt! Jildou vindt tot nu toe alles leuker dan bij de lutins, we zijn benieuwd hoe ze daar aan het einde van de revolutie over denkt!

Miek Au-Dessus Maison

représentant

Anne Avait Lui

représentant reservé

Eva Sont Lui

Fayan Le Renard

Jildou de Geler



18e arrondissement de Paris - Butte-Montmartre

In het 18e arrondissement van Parijs ligt de welbekende Montmartre. In dit noordelijkste deel van de stad wonen de kunstenaars en de creatievelingen. Dat merk je ook wel aan de inwoners van deze wijk: Iris de l'Est Tambours, Noa Le Bleu, Gioya Koenot, Lara Moeras.

Iris leidt de wijk met zachte dwang, je zal haar niet snel horen gillen of brullen, ze heeft de touwtjes prima in handen. Alleen die gluten, daar krijgt ze maar geen macht over! Noa is de creatieveling van de groep, van karikaturen tot mooie stadsaanzichten, zij tekent ze. Gioya en Lara, de migranten, zijn te herkennen aan hun typisch Nederlandse achternamen. Komt er iets langs en blonds voorbij zoeven, en dacht je even zachtjes 'duimpiee' te horen? Dan heb je waarschijnlijk Gioya gezien. Lara is de stille van de twee, ze heeft prima door hoe alles werkt. Soms zie je een stiekem lachje en dan verdwijnt ze weer, op weg naar haar volgende doel.

Iris de l'Est Tambours
Noa Le Bleu
Gioya Koenot
Lara Moeras

représentant
représentant réservé



19e arrondissement de Paris - Buttes-Chaumont

In het laatste arrondissement van Parijs wonen Floor Le Malard, Sophia Quelque Chose Grec, Astrid de l'Est Tambours en Nicole Le Vignoble. De noordoostelijke wijk Buttes-Chaumont staat bekend om het grote park, met mooie heuvels, uitzicht over de andere wijken van Parijs en zelfs een waterval.

Floor is de fanatieke leider van de wijk, ze wil winnen en zal zorgen dat ze wint ook! Er gaan geruchten dat ze hier niet zo veel aan kan doen, iets met genen? Sophia lijkt iets minder met de winst bezig te zijn, maar niets is minder waar. Wellicht is Sophia zelfs fanatieker te noemen dan Floor, ze verbloemt het met een giechel. Astrid staat bekend om haar pokerface, fanatiek is ze wel. Tot ze moe is, dan gaat ze gewoon naar bed en kan de winst haar gestolen worden. Nieuw in de wijk is Nicole, maar haar genen liegen er niet om. Ze zal haar wijkgenoten versted doen staan over haar schat aan aangeboren ervaring!

Floor Le Malard
Sophia Quelque Chose Grec
Astrid de l'Est Tambours
Nicole Le Vignoble

représentant
représentant réservé



Handige informatie in Parijs en het Louvre

1. Het Hof heeft de leiding over de Derde Stand, luister dus goed naar de aanwijzingen die zij geven!
2. Het is niet toegestaan om Parijs zonder toestemming te verlaten, het Hof wil namelijk graag weten waar de Derde Stand zich bevindt.
3. Het Hof heeft het liefst dat het lekker rustig is 's avonds. Wij verwachten dat je 's avonds in je eigen wijk blijft.
4. Het Louvre is niet toegankelijk voor de Derde Stand, tenzij er toestemming is verleend door het Hof. Dit kan verkregen worden door even aan te bellen bij de juiste toegangspoort van het Louvre. Arrondissement 12 t/m 16: l'Aile Des Hommes, Arrondissement 17 t/m 19: l'Aile Des Femmes.
5. Het Hof hanteert een systeem van fluit/gong signalen, om de Derde Stand te signaleren. Zorg dat je deze signalen uit het hoofd kent:
 - **Bij eenmaal fluiten/gongen:** Représentant naar het Louvre.
 - **Bij tweemaal fluiten/gongen:** Représentant en Représentant Reservé naar het Louvre.
 - **Bij driemaal fluiten/gongen:** De Derde Stand naar het Louvre.
 - **Bij viermaal fluiten/gongen:** Foerageren (ophalen maaltijd) bij het Louvre.
 - **Bij vijfmaal fluiten/gongen:** De Derde Stand staat klaar, het Hof zal hen snel laten verzamelen.
 - **Bij zes of meermalen fluiten/gongen:** De Derde Stand met hoge spoed verzamelen bij de toegangspoort van het Louvre, er is een noodsituatie!
6. De Derde Stand wordt geadviseerd **zo min mogelijk waardevolle spullen mee te nemen**. Men loopt immers risico dat eigendommen worden gestolen, dat ze verloren raken of dat ze beschadigd raken. Het meenemen van een mp3-speler o.i.d. is volledig op eigen risico. Het is niet toegestaan om een pinpas mee te brengen.
7. De Derde Stand uit Arrondissement 17, 18 en 19 is verplicht om een etui of toilettas mee te brengen, met daarop je naam vermeld. Hierin kun je alle waardevolle spullen veilig bewaren. Dit etui wordt ingeleverd bij het Hof in het Louvre, l'Aile Des Femmes.
8. De Représentanten worden verzocht één mobiel, met voldoende beltegoed, opgeladen batterij en oplader mee te nemen. Deze zullen echter wel worden ingenomen bij het betreden van Parijs. Voor andere leden van de Derde Stand is het meebrengen van een **mobiel niet toegestaan**.
9. Leden van de Derde Stand die **medicijnen** gebruiken kunnen deze inleveren bij het Hof. Echter, wanneer de wijkvertegenwoordiger hier zelf de verantwoordelijkheid over wil nemen dan staan wij het eigen beheer van medicijnen toe.
10. Het is voor de Derde Stand toegestaan om **10 euro contant** mee te nemen. Meer dan dit is overbodig, het verblijf zal volledig door het Hof worden verzorgd.
11. **Het is niet toegestaan om walkietalkies of dergelijke apparaten mee te nemen** tijdens het verblijf in Parijs. Het Hof communiceert via deze (en andere) middelen en kunnen communicatieruis niet gebruiken. Andere verboden spullen zijn generators, fidget spinners, (spel)computers en tablets, maar die bestaan ook helemaal nog niet.
12. **Alcoholhoudende of oppeppende dranken meenemen of nuttigen is verboden in Parijs.** Voorbeelden van dit type dranken zijn: koffie, Red Bull, Bier, alcoholvrij bier, Breezer, etcetera. Daarnaast is het gebruiken van rookwaar ook ten strengste verboden. We hebben heldere wijkvertegenwoordigers nodig!

Praktisch

| | |
|-----------------------------|---|
| Inladen vrachtwagen: | Zaterdag 14 juli, 11.00 uur |
| Meebrengen: | bagage + fiets (niet op slot en zonder mand/krat voorop) |
| Vertrek: | Zondag 15 juli, 9.30 uur |
| Aanwezig: | Uiterlijk 9.00 uur (in kamp kleding) |
| Locatie: | Parkeerplaats Wilhelminapark |
| Thuiskomst: | Zondag 22 juli, ±13.00 uur |
| Locatie: | De Klim |
| Hike: | De verkeners gaan dit jaar NIET op Hike. Er hoeft dus geen extra bagage of Hike-geld mee. |

Informatie voor de thuisblijvers

De Derde Stand is natuurlijk groter dan de wijkvertegenwoordigers alleen. De overige bewoners van de wijk kunnen contact houden met de wijkvertegenwoordigers. Dit kan door post te versturen naar het volgende adres. Het Hof zorgt dan dat de post bij de wijkvertegenwoordigers terecht komt.

Het Hof vindt het trouwens ook heel leuk om kaartjes te ontvangen!

ADRES

[Naam]

Stelebos

Scouting Utrecht Oost [Gidsen / Verkeners]

p.a. 15 augustusstraat 68

3690 Zutendaal

België

In geval van nood kunt u ons bereiken door het volgende nummer te bellen:

John van Hattum

0622466582

Wij nemen dagelijks contact met hem op.

Wij gaan ervanuit dat de gidsen en verkeners een reisverzekering hebben en WA-verzekerd zijn. Ook gaan wij ervanuit dat de medische gegevens die wij hebben correct zijn en dat gidsen/verkeners die medicijnen gebruiken een medicijnpaspoort hebben geregeld bij het CAK. De staf is niet verantwoordelijk voor de bezittingen van de gidsen/verkeners.

Bij terugkomst op de Klim moet de vrachtwagen nog worden uitgeruimd en de Klim nog worden ingeruimd. De gidsen en verkeners mogen pas weg als dit volledig is afgerond. Hulp van ouders wordt daarom zeer op prijs gesteld!

Paklijst

Wat neemt de Derde Stand mee wanneer zij een Revolutie gaan beginnen? Hieronder een lijst met benodigdheden om een week in Parijs te overleven.

Het is belangrijk dat u **één tas** meeneemt, die zichtbaar gelabeld is met naam en de groepering (Gidsen/Verkenners). Slaapzak en/of matje ook met een duidelijk label, maar het liefst gewoon in de tas erbij. Verder is het niet toegestaan om bagage in een vuilniszak of boodschappentas te doen, de kans is aanwezig dat het als afval wordt beschouwd en wordt weggegooid.

- 1x brood en 1x drinken (handbagage)
 - Adressen voor kaarten
 - Boek of stripboek (handbagage)
 - DEET of een ander sterk antimuggen-spul
 - Flesje water
 - Fiets in goede staat (met werkende remmen en voor- en achterlicht, kratje/ mandje gedemonteerd)
 - Goed humeur
 - Handdoeken
 - Jas
 - Kampboekje
 - Kampspullen (aankleding)
 - Keukenspullen (afspraken met je ronde/ patrouille)
 - Korte broeken (>3)
 - Lange broeken (>3)
 - Lege jampotjes (>2)
 - Luchtbed + pomp of een matje
 - Maandverband of tampons (indien nodig)
 - Mobiel + Oplader (alleen geldig voor rondelidsters/patrouilleleiders)
 - Medicijnen + Bijsluiters (indien nodig)
 - Ondergoed
 - Oude Theedoeken (>4)
 - Paspoort of Identiteitskaart
 - Pen + Papier
 - Pyjama
 - Regenkleding (tip: laarzen!)
 - Rugzak (voor handbagage)
 - Slaapzak
 - Slippers
 - Sokken (altijd meer dan je nodig denkt te hebben!)
 - Snoep
 - Spelletjes/kaartspel(handbagage)
 - Sportkleding
 - Sportschoenen
 - Stevige wandelschoenen (in totaal dus twee keer schoenen!)
 - Themakleding (aan bij vertrek)
 - T-shirts (>9)
 - Tas voor vuile was
 - Teddybeer
 - Toiletspullen (tandenborstel, tandpasta, shampoo, zeep)
 - Truien (>3)
 - Uniform (handbagage)
 - Washandjes
 - Zakgeld (max. 10 euro)
 - Zaklamp + batterijen
 - Zonnebril
 - Zonnebrand
 - Zwemkleding
- Gidsen:**
- Etuutje/Toiletasje met naam erop voor waardevolle spullen (geld, sleutels, mobiel, medicijnen etc.)
 - T-shirt in de kleur van je ronde zonder opdruk

